

Psalm 139:1



Niets is, o



Oppermajesteit,



bedekt voor

Uw



alwetendheid.



Gij



kent



mij,



Gij



doorgront



mijn



daân;



Gij



weet



mijn



zitten en



mijn



staan



wat ik



beraad of



wil



betrachten



Gij



kent



van verre



mijn



gedachten.