

GEESTELIJK LIED 'IK GELOOF IN GOD'



Ik geloof in God de Vader, den Almachtige,



Schepper des hemels en der aarde.



En in Jezus Christus,



Zijnen enig geboren Zoon, onzen Heere,



Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria,



Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,



gestorven en begraven, nedergedaald ter helle,



ten derde dage wederom opgestaan van de doden.



Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,



Des Almachtigen Vaders;



vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.



Ik geloof in den Heiligen Geest.



Ik



geloof



ééne



heilige



algemene,



Christelijke



Kerk,



de



der



heiligen,



der



zonden,



des



een



leven.



Amen.



Amen.



Amen.